



Nieuwsbrief februari 2016 Jaargang 14 - nr.143



Iemand die met beide benen op de grond staat komt geen stap verder. @omdenken



Een goed leven is iets meer doen, iets minder nodig hebben, vaak lachen, groots dromen en dankbaar zijn voor wat er is. @4positiviteit



Het probleem is niet dat je niet weet wat je moet doen, maar dat je niet doet wat je allang weet. @omdenken



Twee kleuters zaten in een zandbak, zegt de ene: "Hé! er ligt een condoom op het trottoir!" Zegt de andere: "Wat is een trottoir?" @lachjerot

VERJAARDAGEN

Jarig in maart:

08-03: Jeike van Schooten
10-03: Feike Kuik
17-03: Hans Benedick
26-03: Gerrit Spijkman

IK WIST WEL
DAT HET JOUW
VERJAARDAG IS VANDAAG
ZELFS ZONDER
FACEBOOK

Dus bij deze...

gefeliciteerd

Abbies

Ingezonden stukjes voor de volgende nieuwsbrief graag inleveren voor 1 april a.s. en mailen naar: z.vanhes@taxikort.nl



Albert ten Napel

Ik heb de pen van Grietje gekregen met de bedoeling iets over mezelf te vertellen. Ik ben Albert ten Napel. Ik ben geboren en opgegroeid in de Moespot of zoals we hier ook wel zeggen op Land Venno.

Na de lagere school in Vollenhove ben ik drie jaar naar de ambachtschool in Emmeloord geweest en heb daar het vak metaal bewerken gedaan.

Daarna ben ik op 15 jarige leeftijd de Noordoost polder in gegaan om te werken bij een loonbedrijf . Dat heb ik tot aan de VUT gedaan . Ik was toen 63 jaar.

Ik was ondertussen getrouwd met Jantje [al bijna 45 jaar]

Jantje werkte bij Renes op de taxi. Zo ben ik daar ook terecht gekomen voor weekend en discovervoer. Het bedrijf is toen overgenomen door Alexander en daar heb ik toen ook schoolvervoer gedaan.

Nu zit ik bij Kort en doe een schoolrit op Groningen.

Van december tot maart ben ik in mijn vrije tijd te vinden in het riet.

Dat doe ik al vele jaren . Eerst samen met mijn vader en nu alleen.

Om nog meer aan mijn conditie te doen , ga ik 1keer per week zwemmen en 1 keer per week naar conditiegym Ook mag ik graag fietsen.

Graag geef ik de pen door aan Jan van Koert

29-02-2016

Helderzien(d)

Een poosje terug hoorde ik dat er mensen zijn die mij een ondernemer vinden met visie. Ik vat dat op als een compliment, maar voel tegelijkertijd dat mij een te grote eer te beurt valt. Gekscherend doe ik dit dan maar af met de opmerking dat ik in ieder geval televisie heb. En zo nu en dan maak ik daar gebruik van. 's Avonds lekker bij de kachel.

Wat is visie? Wanneer heb je visie? Ik denk wanneer je een heldere kijk hebt op alles om je heen, dat op een juiste manier weet toe te passen in je eigen context en dit ook weet te vertalen in een heldere mening of beschouwing.

Een heldere kijk is dus belangrijk voor een visie.

Soms vind ik het juist erg moeilijk om zaken helder te zien. Juist in deze roerige tijden. Ontwikkelingen gaan enorm snel en economisch gaat het weliswaar een beetje beter, maar juist in onze branche gaat het moeilijkste nog komen. Althans, zo 'zie ik het'.

Dat maakt ook dat ik het soms iets minder zie zitten. Ik denk dat dat menselijk is en dat zijn maar periodes. De kunst is dan om dat weer om te buigen, zaken weer helder en vooral positief te zien. Weer te denken in kansen en mogelijkheden in plaats van in bedreigingen en problemen.

De visie en het zien waar ik het hier over heb heeft weinig met de ogen te maken en veel meer met ons brein. En ik denk ook met ons hart.

Sinds een paar dagen zie ik alles niet zo helder meer. En nu heb ik het wel over het zien met de ogen. Eind vorige week heb ik een embolie gehad in mijn rechteroog. Zomaar plotseling, zonder aanwijsbare oorzaak. Dit heeft geleid tot schade aan mijn netvlies. Onherstelbare schade. Hoe groot die schade daadwerkelijk is, is nu niet te zeggen. Op dit moment is het gezichtsvermogen van mijn rechteroog nog 30%. Dat kan deels nog herstellen, maar of dat ook gebeurt en hoeveel is onzeker. Een eventuele verbetering zal in ieder geval maanden duren was de boodschap van de oogarts.

Ik blijf jullie en alle andere mensen of dingen om me heen graag helder zien. Op dit moment is dat niet het geval. En ik kan jullie eerlijk bekennen dat ik daar best een beetje mee zit. De waarde van iets ervaar je soms het best als je het niet meer hebt of als het niet meer vanzelfsprekend is. De waarde van gezondheid is iets wat ik nu ontzettend scherp zie. Ondanks of juist vanwege mijn gebrekkige gezichtsvermogen.

Tja, blind voor kleuren ben ik mijn hele leven al geweest. Kleuren heb ik dus nooit goed kunnen zien. Dat heb ik echter nooit gemist.

Helderziend ben ik ook nooit geweest.

En ook dat heb absoluut niet gemist.

Helder zien doe ik nu sinds kort ook niet helemaal meer.

En dat mis ik zeker wel.

Ik hoop dat ik met verstand en gevoel in ieder geval helder mag blijven zien.

Ik hoop ook dat ik het mag blijven zien zitten.

Daar doe ik mijn uiterste best voor.

Tenslotte hoop ik dat ik met mijn oog over een aantal maanden nog weer iets meer mag zien.

En of dat er in zit?

We zullen zien...

**AF EN TOE
MOET JE JE LEVEN
ONDERSTEBOVEN
HOUDEN
OM TE ZIEN
OF ER NOG MEER
IN ZIT**

Loesje

Verder nog.



Herinnering. Graag herinneren wij jullie nog even aan het medewerkerstevredenheidsonderzoek. Tjonge, als ik het woord zo schrijf is dat met 33 letters overigens wel een woord waar je bij scrabble indruk mee maakt en punten mee scoort. Waar jullie ook punten mee scoren is wanneer jullie bereid zijn deze in te vullen. Dat scoren is natuurlijk gekheid, maar voor de mensen die het nog niet hebben ingevuld, hierbij nog een kleine herinnering en het verzoek alsnog de moeite te nemen.



Opfrissen. Zoals jullie inmiddels waarschijnlijk hebben gemerkt krijgt ons pand momenteel van binnen een opfrisbeurt. Alles wordt geverfd en gesausd en ook de toiletten worden vernieuwd. Het geeft nu enige overlast, maar met de bedoeling dat we er straks met elkaar dubbel plezier van hebben. Naast de schilders en de tegelzetter is Zwaan er druk mee. Zij mag alles regelen en gaat ook over de kleuren. Het worden verschillende tinten grijs. Dat zullen er geen vijftig worden, maar dat geeft niet. Dat zou misschien ook te spannend worden.

Tot volgende maand.
Zelfde plaats. Zelfde tijd.
Ale

